



VISIEDOCUMENT

definitief

Kenmerk Taakgroep Liturgie_Visie op Liturgie-definitief.docx
Aantal pagina's 2

Ontmoeten, dienen, delen

Samen nadenken over liturgie

WAAR ZIJN WE PRECIJS MEE BEZIG?

Dat kun je je afvragen als je kijkt naar de samenkomsten van onze gemeente. Er gebeurt van alles, op verschillende manieren, met allerlei vormen, tradities, gewoontes e.d. Dit kan daarom nog wel eens zorgen voor onenigheid. Wat de een prachtig vindt, vind de ander helemaal niets. Voor de een moet het accent hierop liggen en de ander ziet liever daarop de aandacht gericht.

Maar zijn we dan wel met het juiste bezig? De taakgroep Liturgie is in de afgelopen periode druk bezig geweest om zich te bezinnen op deze vraag. En wij kwamen uit bij de liturgie. In dit document willen we u meenemen in onze manier van kijken naar de liturgie, zoals op de gemeentevergadering van 19 maart 2018 ook is toegelicht.

WAT EN WAARTOE IS LITURGIE

Liturgie is de wijze waarop wij vorm geven aan een samenkomst. Daar over staat geschreven: *'Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen'* (Mat 18: 20). Door middel van de liturgie wordt er structuur gegeven aan het samen-zijn van christenen.

Daarom heeft de liturgie geen doel, maar is zij zelf het doel. De liturgie is geen middel om iets te bereiken. Het liturgische doel is om God te eren, loven en prijzen, want *'U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.'* (Openb 4: 11 en Rom 11: 36). En om zo vervolgens de weg te gaan die zijn Zoon heeft geweest, de weg van het eeuwige leven: *'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf'* (Mat 22,37-39).

AANDACHTSPUNTEN

De liturgie dient er dus toe om dit doel te verwezenlijken. In dat doel zitten twee aandachtspunten: ontmoeting met God én ontmoeting met elkaar. De liturgie geeft hier structuur aan.

Als wij met elkaar praten over de liturgie, hebben we het dus niet over voorkeuren van verschillende personen, maar hebben we het over het vormgeven van onze ontmoeting met God en met elkaar. Dat geldt voor de zondags erediensten, maar ook voor elk ander moment dat de kerk samenkomt. Daarbij kun je ook denken aan het gezin, vereniging, Bijbelstudie, catechisatie, ontmoetingen e.d.



TAAKGROEP LITURGIE

Visiedocument, definitief

WAAR WILLEN WE HEEN?

Vanuit dit basisprincipe, dat liturgie structuur en vorm geeft aan de ontmoeting met God en elkaar, willen wij op weg zijn naar het volgende:

Samen God ontmoeten, dienen en delen.

Samen God ontmoeten: Dat is feitelijk wat er gebeurt als de kerk samenkomt. God is de eerste. Hij komt naar Zijn gemeente toe en Hij wil ons ontmoeten. De liturgie helpt ons om vorm te geven aan die ontmoeting.

Dienen: Het eerste gebod dat God ons geeft op de weg die Zijn Zoon heeft gewezen is: God liefhebben boven alles. De liturgie geeft ons handvatten om God zo te eren, te loven en te prijzen.

Delen: Het tweede gebod is: je naaste liefhebben als jezelf. De liturgie laat ons ervaren dat we samen het lichaam van Christus zijn. Want God ontmoeten wij juist ook door elkaar te ontmoeten. En daarnaast hebben we ook een missionaire taak door met onze ontmoeting naar buiten te treden.

EN NU?

Deze visie kan ons als gemeente helpen om samen op deze manier bezig te zijn met het vorm geven van het inhoudelijke. Met de visie als uitgangspunt willen we als taakgroep Liturgie nu verder met u kijken naar de liturgie. Opdat hoe wij de dienst vorm geven, dient aan het doel van de liturgie: God samen loven en prijzen, door Hem en elkaar te ontmoeten.

Maar zo verder gaan kan natuurlijk alleen maar als we het samen doen. Daarom wil de taakgroep ook dat deze visie uw visie wordt. Dus als u vragen heeft, opmerkingen, aanvullingen, toevoegingen of wat ook maar: alstublieft deel het met ons. Dat kan door één van de taakgroepleden aan te spreken of door een e-mail te sturen naar taakgroep.liturgie@gkvlutten.nl.

Maar dat kan ook door naar de **inloopavond** te komen. Op 4 april a.s. bent u van 19:30 tot 20:30 van harte welkom in het kerkgebouw. Dan horen we graag wat u vindt van dit document en de visie die daarin wordt voorgesteld. Ook als u andere vragen en/of opmerkingen heeft horen we dat graag.

Opdat deze visie ook uw visie is en we zo samen God kunnen grootmaken!

Alie Hofsink
Anne Bouwman
Frits Post
Gerrold Brill
Herma Scholtens
Jan Erik Bouwhuis
Tom Waalewijn